

Man render da ikke rundt ude midt på Fugleværnsfondens guddommelige enge og jager fuglene væk !

- eller hvad ?



Udsigt over de gåserige enge der er genskabt inden for de seneste år. Færdsel her er voldsomt forstyrrende. Foto: Kurt Due Johansen.

Et besøg ved Bøjden Nor 15.11.2017 sammen med en af mine gode venner skulle lige kaste lys over om bjergænderne var ankommet til noret. Når jeg besøger min ven i Faaborg er det ofte at vi besøger det dejlige fuglefristed Bøjden Nor. Vi ser ofte store skarer af gæs på de relativt nyligt tilkøbte engarealer. Og i selve noret oplever vi ofte store skarer af dykænder, herunder bjergænder.

Det der i første omgang fængede vores opmærksomhed da vi startede ude ved færgehavnen var, at der nu reklameres med fuglene på bygningerne. Vi var nysgerrige, men fandt, at der endnu ikke var lavet noget formidling her.

Da vi kom ud fra bygningerne, faldt vores øjne på to personer der bevægede sig rundt på de dejlige enge, som Fugleværnsfonden har erhvervet for nogle år siden og som nu ligger fint grønne hen med kort kreatur-afgræsset græs samt vandhuller.

Færdselen på disse østlige enge havde efterladt et fugletomt englandskab. Sølle to sølvmåger stod på engene, hvor vi tidligere har set mere end 1.000 bramgæs samt grågæs og pibeænder. Gæssene var heller ikke på vandfladerne, men var søgt helt væk fra Bøjden Nor.

Færdsel ude midt på enge er særdeles skadelig, da fuglene ser menneskene på lang afstand fordi her er helt åbent, og herefter flygter. Det er velkendt, at fugle på åbne engområder skal have beskyttelse mod færdsel. Derfor er publikums færdsel ofte styret ved at der er anlagt stier i **periferien** af enge. Det er netop, hvad Fugleværnsfonden har gjort ved Bøjden Nor, se nedenfor. Alligevel færdes nogen mennesker inde i området.



Kort fra Fugleværnsfondens hjemmeside, hvor færdselsreglerne er markeret.

Det er altså ikke særlig smart med færdsel ude (eller om du vil "inde") på disse fuglerige enge mod øst. Fra p-pladsen i den østligste ende af fuglereservatet fører en sti til den vestlige ende af Reservatet. Man kan fra stien gå til de to fugleskjul hen over den sydlige, smalle eng, som ikke er lige så fuglerig som den østlige eng. Denne færdsel er tilladt, idet den er markeret på kortene i terrænet og på folderen over området.

Hvad der på folderen derimod IKKE er lagt op til, er færdsel på den østligste eng, hvor vi ved vores besøg så 2 personer gå rundt.


Velkommen til Bøjden Nor

Landskabet ved Bøjden Nor er en mosaik af græsset overdrev, krat og strandenge, kystlagune og strandvolde. Krydret med vandhuller og et ældgammelt jord- og stendige giver denne mosaik en stor mangfoldighed af planter, padder, krybdyr, fugle og insekter. Og mulighed for fine naturoplevelser året rundt.

Fra de to fugleskjul har du den bedste udsigt til svømme- og vadefuglene.

DIG, FUGLENE OG HUNDEN

Du er velkommen i det smukke landskab, men af hensyn til yngle- og rastefugle er adgang kun tilladt på de markerede stier, som er vist på kortet, samt på stranden. Hunde skal være i snor hele året. Eneste undtagelse er fra 1. oktober - 31. marts, hvor hunde må løbe på stranden under fuld kontrol.



Detailafsnit fra planchebordet ved indgangen til skjulene fra vest.

Fugleværnsfonden bør ved skiltning markere, at man ikke bør gå på de østlige enge og hvad konsekvenserne er for fuglene, hvis man færdes her. Jeg tror ikke at de personer der færdes her virkelig ved at de jager fuglene væk. Vi mødte ved færgehavnen en af DOF-FYNS velkendte ornitologer som kommer ofte i området. Han fortalte, at han tidligere flere gange havde påtalt når han så denne form for uheldig færdsel på de østlige enge.

Bøjden Nor skal fortsat være et fuglefristed, hvor gæs og ænder ikke skal jages væk ved færdsel. Derfor bør Fugleværnsfonden overveje hvad man kan gøre for at oplyse om at færdsel ikke skal ske inde på engene. Godt nok står det i folderen og godt nok står det på skiltene. Men folk, som kommer fra færgehavnen eller fra byen ser øjensynligt ikke disse skilte. Derfor bør det overvejes at opsætte skilte strategisk rigtige steder,

så folk rent faktisk kan se, at færdsel ikke skal ske på engene. Og det behøver ikke at være en skilteskov, men altså nogle få skilte placeret "rigtigt". Skilte, hvor budskabet udelukkende er man ikke skal færdes inde i området. Et budskab som således ikke drukner i de øvrige budskaber.

God tur til det dejlige Bøjden Nor – og nyd fuglene fra stierne og fugleskjulene.

Kurt Due Johansen