

Ørneklubtur til Assistentkirkegården i Svendborg.



Vi havde i samarbejde med Kirkegårdene i Svendborg lavet en Ørneklubtur hvor vi skulle hænge nye fuglekasser op, så fuglene på kirkegården havde flere muligheder for at kunne yngle på den fine 200 år gamle kirkegård med masse af gamle træer. Som det er blevet for vane, mødte der masser af glade Ørneklubbørn op sammen med deres forældre på kirkegården kl.10, desværre var der også nogen der var



blevet syge og måtte melde afbud, men vi glæder os til at se dem på en af de næste ture.

Dennis fra kirkegården bød velkommen og fortalte at der var nogen der skulle begraves i dag og vi skulle passe på ikke af forstyrre dem, det lovede vi

selvfølge. Han var rigtig glad for at vi ville hjælpe med at gøre noget godt for fuglene på deres kirkegård.

Vi fandt stiger, fuglekasserne og snor frem så vi var klar til at hænge kasser op. Vi gik ned til det første træ og hængte en fuglekasse op. Kasserne vi hængte op, er til Mejser eller Skov-/Gråspurve, måske er vi så heldige at der flytter en Rødstjert eller en Broget Fluesnapper ind i en af dem til foråret.





Vi snakkede om hvorfor fugle boede i redekasser og der var masser af gode forslag fra børnene, de kunne gemmes sig for rovdyr, det regner ikke på dem, de kan bedre holde varmen inde i kassen. Vi snakkede også om at kasserne skulle vende mod nord for at de ikke blev for varme i solen om sommeren når der var unger i kassen.

Der var lidt koldt i dag, så vi lavede flyveøvelser for at holde varmen da vi blev lidt kolde. Vi øvede også i at klatre på stiger så vi blev klar til at hænge fuglekasser op hjemme i haven. Det var Ørneklubbørne megaseje til.



Mens vi gik rundt på Kirkegården kom der en flok syngende Sangsvaner flyvende hen over vores hoveder, der var også Gærdesmutter, Rødhalse, Solsorte, Fuglekonger, Gråkrager, Blåmejser og Musvitter i træerne og buskene.



Vi fandt også gamle redekasser vi tømte for redemateriale og i en af dem lå nogle gamle æg, fra en Blåmejse, vi fandt også en trekantet kasse til Træløber.



Vi så mange flotte gamle træer med knudret bark hvor der gemte sig flere insekter, vi fandt en flok flotte Ildtæger og en Mariehøne. Vi talte også om at Træløberen med sit krumme spidse næb kunne nå alle de små insekter der

gemmer sig inde i sprækkerne i barken på træerne.



Da vi havde hængt flere kasser op og det var blevet koldt bød Kirkegården på en kop kaffe/tee, juice og kiks. De var meget glade for vores hjælp med at gøre kirkegården et bedre sted for fugle, de syntes Ørneklubbørnene var megagode at have besøg af.

Hvis I kommer forbi på Assistentkirkegården i Svendborg kan I jo holde øje med om der er flytte fugle ind i kasserne.

Vi taler om hvor mange forskellige fuglearter der boede i redekasser eller huller i træerne.



Så stor tak for samarbejdet mellem Kirkegårdene i Svendborg, Ørneklubben og Dof-Fyn.

Vi ses derude

Mvh Fugleambassadørerne på Fyn