

Fugletegn og Strand eller...

Ørneklubbens tur til Johannes Larsen museet og Kerteminde strand.



Der var hele 12 ørneklubbørn med 11 voksne der mødte op på **Johannes Larsen Museets**



parkeringsplads kl.10 i Kerteminde. Vi skulle ind og opleve de to fantastiske dygtige fugletegneres udstilling "**NÆRVÆR**" af **Lars Jonsson & Jens Gregersen**.



Det var en enorm flot og inspirerende udstilling der gav

os mulighed for at fordybe os i detaljer og forskelligheder, ting som man som fuglekigger og tegner bruger meget.

Nogle fugle har et langt næb som Regnspoven, andre et kort som Skerylen, der er fugle der har lange ben som Sortkliren andre som Ederfuglen har korte. Nogen fugle har mange farver som Kongeederfuglen mens andre har ganske få som Skarven. Vi havde mange og gode snakke om forskelligheder og hvad fuglene kunne med deres næb og klør.



Alle var supermodige og turte tegne fugle, selv de voksne der var med på turen. Alle fik lavet nogle fantastiske flotte tegninger med masser af historie bag. Der var Ugler, Regnsøver, Ørne, Ederfugle osv...



Efter vi havde set os mætte på Museet, gik vi på stranden og fiskede efter tang og dyr. Katrine

havde rejenet og spande med så det var bare at gå i gang efter en kop saftvand og en bolle.



Der var mange mennesker på stranden, men Katrine vidste at ved nogle sten var der helt sikkert noget at fange. Hun havde ret, vi fangede Ål, Tangnål, Hundestejler, forskellige Rejer og Krabber,

det var megaspændende. Desuden fik vi smagt på tang (altså hvis man turde) Bagefter skulle vi prøve at nøgle arterne på en bestemmelsesdug. Så der fik vi også øvet at kigge på detaljer og forskelligheder, klosakse eller ikke, mange ben eller få.



Vi så også Mursejler, Landsvaler, Bysvaler, Gærdesmutte, Tårnfalk, Gransanger, Gråspurv, Skarv, Sølvmåger på turen.

Tiden gik jo som den gør og pludselig var turen færdig og vi skulle videre med dagens gøremål. Men hold da op vi syntes det var en dejlig tur sammen med børnene fra Ørneklubben på Fyn. Så Karsten, Katrine og Michael vil gerne takke jer børn fordi i er så seje og tak til jeres forældre fordi de havde mod og lyst til at hjælpe med at få jer ud i naturen.



Fuglehilsen
Fugleambassadørerne og Ørneklubben på Fyn







