

# DOF Fyn ved Klintebjerg Havn på Naturens Dag / Fjordens Dag. Tekst: Børge L. Rasmussen

Så oprandt dagen for "Naturens Dag", som vi her lokalt altid har kaldt "Fjordens Dag", da der sker en samordning og koordinering af arrangementer imellem de 3 kommuner omkring Fjorden. DOF Fyn er atter på plads i teltet ude ved vandkanten, hvor vi kan komme til at kigge lidt fugl, og samtidig give besøgende mulighed for at afprøve kikkerter og teleskoper. Det er et dejligt hjørne at være på, og der er absolut ikke problemer forbundet



Foto: Jens Rasmussen

med at besøgende ikke kan finde ud til DOF Fyn standen. Allerede helt fra start kommer besøgende for at kigge på standen. Formidlingsgruppen havde igen både tipskuponen med fuglespørgsmål, hvor svarene kunne findes på tavlerne, og det meget populære "Svalespil" med de store terninger med på standen.

Foto: Jens Rasmussen

Dagens hold er her ved at samle sig til den forestående til tider hektiske dag. Som det kan ses var vejret fantastisk. Her slikker Susanne Nørbygaard lidt solskin, medens Jens sidder i skyggen og læser op på lektien til dagens Indsats. Inde i teltet er Jette Gandrup og Kaj Larsen ved at gøre sig klar til dagens gøremål med at fortælle om fugle og deres vilkår især i og omkring fjorden.



Foto: Jan Erik Hansen

Fotografen er også en fast del af formidlingsgruppen, såvel som Jens Rasmussen er det. Der er stadig god brug for gruppens malede fugle silhuetter. Især Havørnen får stor opmærksomhed, ikke mindst når de besøgende bliver oplyst om, at det Havørnens naturlige størrelse 1:1. Det er ikke uden grund, at den kaldes "Den Flyvende Dør"

Foto: Jan Erik Hansen





Her har Jens Rasmussen fået samlet en flok unge mennesker, der gerne vil prøve "Svalespillet". Spillere, der er store nok til det, for fortalt en masse om fugletræk til Sydafrika og retur, som hele spillet handler om. De mindste synes bare det er "mega fedt", at få lov til at kaste med de store træterninger.

Foto: Jette S. Gandrup

Dagen igennem var der for det meste trængsel i teltet.

Især de store tavler med de mange fugle arter og oplysninger om de enkelte fugles data fra Ringmærkergruppen Fyn, har manges interesse. Det afføder også en del spørgsmål, som holdet så må finde svar på. Mange bruger en del tid på at studere tavlerne, andre kommer blot for lige at finde en fugl, som de har set hjemme i haven, og som de ikke kender navnet på.



Foto: Jan Erik Hansen

Jette Gandrup har styr på bøger og brochurer samt blade. Mange af de besøgende synes det er meget interessant at læse bladene, så de får et eksemplar med og oplysning om, at de kan få dem friske ind ad døren derhjemme, hvis de blot melder sig ind i DOF. Selvfølgelig fortæller vi også om alt det andet, som medlemmer får for deres kontingentet.



Foto: Jan Erik Hansen

Sommer og sol på en dejlig dag ved vandet. Længere inde på udstillingsarealet siges der, at det var meget varmt. Derfor var det opstillede bordbænkesæt ved DOF Fyn standen et attraktivt mål for mange. Men de fleste endte op med at fatte interesse for både svalespil og kikkert / teleskoper der stor klar til afprøvning.



Foto: Jan Erik Hansen



Foto: Jan Erik Hansen

Den store havørne silhuet er altid et hit blandt de mindste. At fortælle de mindste, at vingefanget er på ca. 250 cm, siger dem ikke rigtig noget. Men når de selv måler med armene på modellens længde på 244 cm, så kan man se i deres øjne, at det går op for dem, hvor stor en sådan havørn egentlig er. Silhuet af Tårnfalk, Musvåge og Rød Glente er hængt op i buske et stykke fra standen. De bruges til at vise, hvor meget de forskellige kikkerter forstørrer virkelighedens syn.

Og her skulle storebror så også lige afprøve hvor stor ørnen er i virkeligheden. Og dejligt at se, at hele familien tager del i afprøvningen. Vi oplever ofte, at forældrene har travlt med at skulle videre, selvom børnene er dybt opslugt af de ting, formidlingsgruppen har udstillet. Det er lidt ærgerligt set med gruppens øjne.



Foto: Jan Erik Hansen

De opstillede teleskoper blev flittigt benyttet. Ikke så meget på grund af fuglene, for dem var der godt nok ikke så mange af, og de der var at se, opholdt sig helt ovre på kysten længst væk. Men også i år var vi heldige med, at der lå 4-5 sæler og soledede sig på nogle af de store sten. Det var næsten også helt ovre på den anden kyst, men sælerne lå så dejligt stille, at de var til at se gennem teleskoperne. Her er det Børge (tv) og Jens (th), der indstiller og forklarer om både sæler og fugle. Sælerne gled først ud igen, da højvandet satte ind sidst på eftermiddagen – og det skal sælerne da have tak for! De var til stor glæde, for de mange der nåede at se dem.



Foto: Jan Erik Hansen



Foto: Jan Erik Hansen

Mere end 40 Storspover fouragerede på den fjerne kyst, hvor også Hvidklirer, Rødben samt Alm. Ryler og Strandskader tog for sig af orm, muslinger og snegle i den bløde dyndbund. På den bagved liggende strandeng kunne anes en flok Viber, en del Gråænder og mange Blishøns lå også på vandet, men disen i det varme vejr gjorde det vanskeligt at bestemme mange af de sete ænder, hvor dog et par Taffelænder kunne bestemmes.

Jan Erik havde som vanligt udstyret i orden og medbragt en dejlig stabil trappestige, så alle børn næsten uanset størrelse havde en chance for at se sælerne.

Af fuglearter kan nævnes:

Tidligt på dagen kom Havørn, Rød Glente og Musvåge hen over pladsen. Havørnen svævede lavt i mere end 5 minutter blot stille og roligt i cirkler på turen mod NØ. Tårnfalken hører også med til gruppen af rovfugle. Mågearterne var der alle fire: Hættemåge, Stormmåge, Sølvmåge og Svartbag. Knopsvaner, en enkelt Sangsvane og en del Fiskehejrer og mange Skarver kunne også ses i det fjerne. Også i år glædede 4-5 sæler os med deres rast på sten midt i vigen.



Foto: Jan Erik Hansen

Enkelte Landsvaler boltrede sig i det fine vejr, og en flok stære kom susende forbi på vej ud til strandengen. En lille flok Skovduer fløj mod Vigelsø. På stranden i bugten sås Råger, Gråkrager, Alliker og enkelte Husskader, der alle ledte efter spiselige ting i den opskyllede tangbremme. Og hele dagen havde vi glæde af en enkelt Gransangers kald fra buskadset lige ved siden af standen. At se 28 arter af fugle + sælerne må være et tilfredsstillende resultat, når man tænker på den megen uro, der var fra de mange dejlige gæster på Klintebjerg Havn og omegn.

På foto ses en besøgende, der læser om DOFs tiltag for at få landbruget til at lave Vibe-pletter i deres marker. Projekt er via DOF Fyn sat i gang af den Fynske skolelærer og ornitolog Niels Andersen fra Svendborg.



Foto: Jan Erik Hansen



Foto: Jan Erik Hansen

I teltet var der mulighed for at deltage i en lille fugleQuiz / Tipskupon.

**I Junior-rækken blev vinderne:**

**Fuglekortspil:** Anton (Odense SV)

**Vickys Vilde Verden:** Bille (Odense SV)

**Fugle på Foderbrættet:** Magda (Stige, Od.N)

**Krus med fuglemotiv:**

Ella (Slaglunde) og Vilfred (Stige, Od. N)

**I Senior rækken blev vinderne:**

**Fuglene ved Kysten:** Anne (Odense C)

**Fuglene ved Foderbrættet:** Marleen (Næstved)

Der var kun enkelte pauser i dagens løb, hvor der var tid til at sidde og hvile bentøjet. For igen i år blev Svalespillet en succes.

**De heldige vindere ved lodtrækning blandt deltagerne i Svalespillet blev:**

**”Vickys Vilde verden”:**

Dennis (Otterup) og Ella (Odense SV).

**Fuglebogen ”Fugle På Foderbrættet”:**

Alexander (Otterup), Klara (Kerteminde) og Johan (Odense C)

**Krus med fuglemotiv:** Sean (Odense SV) og Isabella (Søndersø)



Foto: Jan Erik Hansen



**Vinderne får præmierne tilsendt direkte.**

**DOF Fyns Formidlingsgruppe sender en stor TAK! til Fugleværnsfonden.dk for sponsorering af de flotte præmier fra Naturbutikken.dk**

På foto er nogle besøgende i færd med at læse interessante data om enkelte fuglearter.

Bl.a. om Mursejlerens flyvehøjde når den skal sove. Flyvehøjden er på hele 1.800 meter!!

Formidlingsgruppen sender også en stor **TAK!** til de mange besøgende, der aflagde et besøg på DOF Fyns stand.

Vi håber, at vi ser lige så mange på næste års Fjordens Dag!